

# Hans Branderhorst,

stadsdichter van Waalwijk



**Is een stadsdichter een stadsomroeper of een hofnar?**  
**Een beetje van allebei, vindt Hans Branderhorst, geboren en getogen in Waalwijk.**  
**De Langstraat Bruist... sprak met hem over zijn officiële functie**  
**'Stadsdichter van Waalwijk'.**

De stadsomroeper verkondigde vroeger, toen er nog geen kranten bestonden, het nieuws in de stad. Een hofnar is van oorsprong de officiële grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer. Hans Branderhorst vindt de functie van stadsdichter eigenlijk een combinatie van stadsomroeper en hofnar, waarbij hij van de laatste zegt: 'een hofnar zei eigenlijk wat niemand durfde te zeggen tegen de koning, maar door zijn grappen kwam hij er altijd mee weg'.

## **Ben je altijd al dichter geweest?**

Ik ben altijd al met taal bezig geweest, maar op mijn 20e begon ik serieus met dichten. Tijdens de Nacht van de Poëzie in 1984 ben ik hier voor het eerst mee naar buiten getreden. In 1989 schreef ik een gedicht op choreografie voor de jaarlijkse uitvoering van het ballet van De Terp (het huidige Kunstencentrum Waalwijk, red.)

## **Hoe word je gekozen tot 'Stadsdichter van Waalwijk'?**

In 2009 heb ik samen met Kees Klijn en Joep Trommelen de maandelijkse talkshow 'Zus op Zondag' opgezet, waarin wij de Waalwijkse bevolking willen informeren en vermaken met serieuze en minder serieuze onderwerpen. Op het einde vat ik dan de talkshow samen in een gedicht. Bij deze talkshows is ook burgemeester Kleijngeld geregeld te gast. Waalwijk had al drie jaar geen stadsdichter meer en ik werd gevraagd om deze functie opnieuw in te vullen.

## **En zit je nu de hele dag gedichten te schrijven op het gemeentehuis?**

Nee, hahaha! Ik heb een 'gewone' baan in de zorg. Met de gemeente heb ik de overeenkomst dat ik bij officiële gelegenheden mijn gedichten voordraag over dat onderwerp. Dit jaar waren dat een aantal openingen van gebouwen, denk maar aan het nieuwe gemeentehuis, BaLaDe, het nieuwe

---

Daarmee willen we Waalwijk  
laten zien met een 'andere blik'

---

zwembad. Ook bij andere gelegenheden laat ik als  
stadsdichter van me horen.

**Ben jij de enige stadsdichter in Nederland of  
kennen meer gemeentes deze functie?**

Er zijn in Nederland en België meer dan veertig  
stads- en dorpsdichters. In Noord-Brabant zijn er  
stadsdichters in Eindhoven, Valkenswaard, Hel-  
mond, Oosterhout, Roosendaal, Tilburg en Uden.  
Tijdens de jaarlijkse Stadsdichtersdag in Lelystad is  
een boek uitgegeven met gedichten van de hui-  
dige en voormalige stadsdichters uit Nederland en  
Vlaanderen. Hierin zijn ook drie van mijn gedichten  
opgenomen.

**En gaan we buiten jouw functie van stadsdich-  
ter nog meer van jou horen?**

Ik ben met een aantal mensen bezig met een web-  
site over Waalwijk. Daarmee willen we Waalwijk  
laten zien met een 'andere blik', vanuit een ander  
perspectief door middel van foto's, gedichten en  
liedjes en er komt een Wolluks Woordenboek. De  
website [www.wolluk.nl](http://www.wolluk.nl) zal medio januari 2011 in  
de lucht zijn.



**MIJN STAD**

Waalwijk  
Kaalwijk  
Bij het leven  
Niets te geven  
Bij het sterven  
Niets te erven  
Waalwijk  
Contrastrijk  
Noch dorp  
Noch stad  
Het is me wat  
Gevormd door klei  
en zand  
Niks aan de hand  
In het Brabantse land  
Gekant door hei  
En eikendijken bosrand  
In het noorden  
De groene wei  
Te verwoorden  
In vette klei  
Naar het zuiden  
Het zachte zand  
Ons zondags land

Meej passaant  
Geen tafellaken  
En ook geen servet  
Dat laat onverlet  
We zijn de noordelingen  
Van het zuiden  
Hebben ergens  
De klok horen luiden  
Weten nog steeds niet  
Waar de klepel hangt  
We zijn de zuiderlingen  
Van het noorden  
Met de nuchterheid  
Van boven de rivier  
Houden we het gemoedelijke  
Van daar onder  
Eenvoudig in evenwicht  
Wat je ook verlangt  
Van Waalwijk  
Eerlijkheid  
Duurt het langst  
Doe maar gewoon  
Dan doe'de al gek genoeg.

Hans Branderhorst